

Najaarstocht 6 oktober 2019

Rule #9 // If you are out riding in bad weather, it means you are a badass. Period.

Het loopt tegen diierendag, het is hondenweer en de weersvoorspellingen stemmen somber. VFGN-leden die zich hebben ingeschreven voor de najaarsrit checken regelmatig de buienradar. En dan is het zondag 6 oktober en de voorspellingen stellen niet teleur. Het regent al lekker als Wessel, Heleen, Vincent, Laura, Wilbert, Emma en Giel zich verzamelen bij Jorik in Maastricht. Tijd voor een heroïsche tocht door de Limburgse heuvels, uitgezet door Vincent.



We vertrekken richting het zuiden om bij Kanne de Belgische grens te passeren. Via Oupeye richting het oosten naar Dalhem en Aubel terug naar Nederland. De ingekorte route leidt ons via Simpelveld en Valkenburg terug naar Maastricht. Dit alles zonder lunch omdat een natte zeem gewoon niet zo lekker zit.





De fietsen worden afgespoten (de ironie) en unaniem wordt de douche van Jorik bestempeld als een van de beste van de wereld. We hebben het toch maar weer gedaan, 87 'rule #9' kilometers, qua voldoening gelijk aan het WK van 2019.